

**AVON
TUUR
CLASSICS**

NO 1861

60 CENT
BELGIE
10FR

DE ROBINSONS

VLEERMUIS-VRIENDEN



MÉÉSTERLIJK ... !!



... dát is, wat ze zullen zeggen van deze pijlsnelle plaat. Het grootse formaat (50 x 65 cm.) is helemaal „in“. Daarom mag hij op geen enkele tienerkamer ontbreken.

Vele „Sheriff-Classics“-lezers zullen bij het zien van deze eindeloze afbeelding weer de kruitdamp ruiken en de kogels horen fluiten.

Ze zullen het je haarfijn kunnen vertellen, dat deze kogels en kruitdamp onvermijdelijk thuishoren in het ruige leven van „een kerel uit één stuk“!

Jij zult ongetwijfeld óók reikhalzend uitzien naar de avonturen van deze super-held. (Iedere maand verschijnen er twee nieuwe „Sheriff-Classics“). Zijn naam wordt gefluisterd in iedere stad in het „Wilde Westen“, zijn fans noemen hem met trots ...

KID COLT

Wat heeft de uitgever van deze machtige cowboy-avonturen (Classics Nederland N.V., postbus 28, Naarden) nu gedaan ... ? Juist! Voor hen, die niet willen achterblijven maar „bij de tijd“ willen zijn, een schitterende plaat laten tekenen „voor aan de muur“! Hij is uitgevoerd in zeefdruk. Het royale formaat van 50 x 65 cm. garandeert een aktie, Kid Colt waardig, en èh, de plaat kost slechts ... f 1,50.

Trek nu, je pen uit de holster en spuit je naam en adres op onderstaande bon. Schiet geen bok, maar in de roos en wees er als de bliksem bij, want het aantal platen is beperkt en we zouden je niet graag teleur willen stellen.

BESTELBON	Gaarne ontvang ik per omgaande franko thuis de knalplaat: Kid Colt te paard op het formaat 50 x 65 cm. Het bedrag ad f 1,50 heb ik:			
	<input type="checkbox"/>	geregistreerd op gironummer 52 96 89 t.n.v. Classics Nederland - Naarden)		
	<input type="checkbox"/>	per bank voldaan		
	<input type="checkbox"/>	ontvangt u hierbij in postzegels		
NAAM:		STRAAT:	PLAATS:	PROV.:

Wie dit omslag niet wil beschadigen mag uiteraard ook per brief bestellen. Schrijf je vooral duidelijk? Hartelijk bedankt!

AVONTUUR CLASSICS verschijnen eenmaal per week. Copyright (c) 1968, 1964 by K.K. Publications Inc. U.S.A. Alle rechten voorbehouden. Een uitgave van CLASSICS NEDERLAND in samenwerking met Western Publishing Co. Inc., Racine, Wisconsin, U.S.A. Alleenverkoop in Nederland en België: N.V. Uitgeversmaatschappij CLASSICS NEDERLAND, Energiestraat 29, Postbus 28, Naarden. Printed in Poland.

DE ROBINSONS VLEERMUIS-VRIENDEN

HET AARDSE RUIMTE-
SCHIP, DAT BEDIEND
WORDT DOOR DE
FAMILIE ROBINSON,
IS VERDWAALD IN DE
RUIMTE.

KOORTSACHTIG ZOE-
KEN ZIJ NAAR EEN
OF ANDERE AANWIJ-
ZING OM WEER THUIS
TE KUNNEN KOMEN...



Morse-code...?
HIER HELEMAAL?
Maar dat is
ONMOGELIJK,
Tam!

Onmogelijk of niet..
ik HOOR het, paps!
Drie punten.. drie
strepen en drie pun-
ten! Het ouderwetse
S.O.S.-signaal!



Je hebt gelijk, Tam! June, sluit onze
magnetische besturing op dat signaal
aan! Tim, ga op de sterrenkaarten na
waar het vandaan komt! En kijk jij door
de telescoop, Tam, terwijl
ik dit S.O.S. beant-
woord.

Okay, paps!



In elk VLIEGTUIGBOEK:
schaalmodellen die ECHT vliegen! f 1,00

LATER...

Ze antwoorden
niet! Ik krijg nog
steeds alleen dat S.O.S.-
signaal, waarschijnlijk
is het automatisch!
Waar komt het van-
daan, Tim?

Van een
kleine gele
zon.. net
als die van
de aar-
de!



Paps, mogen Tam
en ik ruimtemobiel
nummer EEN nemen om
de bron van dat sig-
naal op te
sporen?

In orde, Tim...
als je maar voort-
durend in radio-
contact met ons
blijft!



EVEN LATER...

We hebben het
gevonden, paps...
een ruimteschip, door-
zeefd met meteorieten!
Maar nog geen teken
van leven!



TIM GEBRUIKT ZIJN ZAKRADIO.



Er staat: "Iets op deze planeet... misschien in de lucht... heeft een vreemde uitwerking op ons! We vertrekken nu in onze reddingboten naar de dichtstbijzijnde bewoonbare planeet, voordat onze zuurstofvoorraad op is..."



"Met iets meer tijd zouden we de gaten, die de meteorieten geslagen hebben, kunnen repareren... maar de zinsbegoochelingen maken werken onmogelijk!" Dat is alles, paps! Over!













TIM!
TAMI
WAAR
ZIJN
JULLIE?



TIM!
TAM!
Zijn
jullie
daar
binnen?



Niemand
te zien...
Daar is
het log-
boek!

Craig! Laten we
geen tijd verspil-
len! We moeten terug
naar de ruimtemobiel
en naar ze gaan
zoeken!

DIE-DIE-DIE-DA-DA-DA-
DIE-DIE-DIE-DA-DA-DA-
DIE-DIE-DIE-DA-DA-DA-



We hebben nog niet in HUN
ruimtemobiel gekeken!



Ik heb
zo'n gevoel
dat ze
DAAR
OOK niet
zijn,
Craig!



Nee... hier zijn
ze ook niet..

Craig! Ik
voel me zo
vreemd..



I-ik dacht dat
ik Tam daarnet..
in de lucht
zag zweven..

Zinsbegoochelin-
gen, June! Jij
hebt het al te
pakken!







Craig! De inwoners... die vleermuisachtige wezens... zullen ons aanzien voor vijanden, die hun stad aanvallen!

We zullen landen en trachten de zaak uit te leggen!



Ik zal uitstappen en proberen met hen te praten! Geef me een paar gedachte-omvormers, June! En een ruimteliem! En zet er zelf ook maar een op!



U hebt geen gedachte-omvormers nodig om met ons te praten, Craig Robinson! U kunt onze gedachten horen en wij kunnen de uwe lezen!

Mooi zo!



Dan begrijpt u dus, dat wij per ongeluk gaten hebben gebrand in het grote net boven uw stad?

Natuurlijk! En we begrijpen ook dat u zich ongerust maakt over uw kinderen! Ze zijn ongedeerd, maar nog steeds bewusteloos! We zullen u bij hen brengen!



Ik zal een paar ruimteliemen voor Tim en Tam halen!

En ook extra zuurstofcilinders, Craig!













Aan jullie heb ik mijn leven te danken! Als ze me gestoken hadden zou ik op slag gestorven zijn! Hoe is het met mijn vrouw?

Zij komt ook weer bij!



Anieka!

Ja... deze vreemdelingen hebben mij ook gered van de dodelijke steken! Hun vreemde wapens hebben vele insecten gedood!



Dan gaan we nu weer vechten, Anieka!

We gaan met u mee, Akoril!



Akoril! We hoorden dat u dood was!

Alleen maar verdoofd! Deze vreemdelingen hebben Anieka en mij gered! We zijn weer helemaal in orde en gaan weer vechten!



De strijd is voorbij, Akoril! Alle insecten zijn gedood, en de werklieden zijn de gaten al aan het maken!

Uw vader, de burgemeester, vroeg mij te gaan kijken waar u was..



Zeg mijn vader dat ik naar hem onderweg ben... met deze dappere vreemdelingen, die schouder aan schouder met ons gevochten hebben!

Dat zal ik hem onmiddellijk melden, Akoril!

NA EEN BIJeenKOMST IN HET HUIS
VAN DE HOOGSTE BURGER VAN DE
STAD.



Alstublieft... u moet u geen zelfverwijt meer maken, vrienden van de planeet Aarde, over wat vandaag gebeurd is! Dat kon u niet helpen!

Erg vriendelijk van uwe excellentie!

Kunnen wij misschien iets voor u doen, vriend Craig Robinson?



Nou en of! U kunt ons vertellen wat de dichtstbijzijnde planeet is met een voor ons leefbare atmosfeer!

De enige in ons hele zonnestelsel is onze volgende buitenplaneet! Die is iets groter dan de onze, maar volgens onze geleerden te koud om prettig op te kunnen leven!



Toch moeten wij er onmiddellijk heen! Wellicht vinden we daar onze mede-aardbewoners van het verongelukte ruimteschip!



Het spijt ons dat u alweer gaat vertrekken, Craig! Misschien komt u nog eens terug?

Ik hoop heel gauw... MET de andere aardmensen over wie ik het had, Akoril!



KORT DAAROP...

Ik zal eerst proberen of ik de bemanning van dat ruimteschip per radio kan bereiken... de radio van het schip zelf!

Waarschijnlijk kunnen we de golflengte van de reddingboten wel op het instrumentenpaneel vinden!

Ja, hier staat het al... onder "reddingboten"! Als ze niet antwoorden kan dat ook betekenen dat de stroom van de reddingboot opgebruikt is! Misschien zijn ze inderdaad veilig geland op de volgende planeet!

ALS DE NACHT VALT...

Hallo, reddingboten! Wij zijn van de aarde en proberen jullie te vinden!
Hallo... oproep aan reddingboten!

Geen antwoord. We zullen erheen moeten!

We zullen het automatische logboek meenemen, waarin de hele route van de aarde tot hier staat opgetekend! Dan hebben we een preciese wegwijzer om weer naar huis te komen!

HUIS...? Ik had de hoop al opgegeven om dat weer ooit terug te zien!

RUIMTEMOBIELN EEN EN TWEE
BEGINNEN AAN DE LANGE REIS...

LATER...

Daar is het, Tim!
Die planeet lijkt veel
op de aarde... alleen de
landmassa's zien er
heel anders
uit!

Ja... we zul-
len nu gauw in
de atmosfeer
komen.



We zullen proberen op het
NOORDELIJK HALFROND te landen,
Tim! Aan de evenaar heb ik
helemaal geen land gezien..!



Het lijkt wel
of we op de aardse
Noordpool zijn,
paps!



Ja! We zullen nog een
radio-oproep proberen, voordat
we landen! Op deze afstand moe-
ten ze die zelfs met een zwak
toestel kunnen ontvangen...en
ons dan binnenloodsen!



OPROEP AAN
REDDINGBOTEN
VAN DE AARDE!!



JIPPIEE!
JIEEE-
HOEEEEEE!

Het is een
man, Tam... en
zo te horen komt
hij uit Texas!

Dat noem ik nog
's boffen, beste ke-
rel! Hoe heb je ons
gevonden? Wacht tot de
andere knapen dat ho-
ren! JIPPIEEEE---
AIEEEEEEE!

Hoeveel van
jullie zijn er
nog over..?

Allemaal! Het is hier si-
berisch koud, maar je kunt
tenminste ADEMHALEN! Er is
genoeg wild om je te kunnen
voeden en kleden!

Maar
waar ZIJN
de ande-
ren?

De andere redding-
boten staan hier maar
een steenworp vandaan!
De mannen zijn op
jacht, maar VOOR don-
ker zijn ze zeker weer
terug! We zullen
een grote barbe-
cue beleggen,
en een fijn
feest versieren bij
kapitein Morrow!

DIE AVOND, IN REDDINGBOOT NUMMER EEN...

Kapitein Morrow, heren... u kunt uw
ruimteschip weer bedrijfsklaar maken met
zuurstof en materiaal uit ons ruimtestation!
De vraag is alleen... hoe moet het met
uw reddingboten...?



LATER...



Ons ouwe,
trouwe ruimte-
station zweeft
daar nog steeds
rustig rond,
June!

ALS DE RUIMTEMOBIELN AUTOMA-
TISCH DE GARAGE IN GAAN...



Een bad en een warme
maaltijd... Dan zijn we
weer beschaafde men-
sen!

EN NA HET
DINER OP HET
ZONNEDEK VAN
HET RUIMTE-
STATION...



Kapitein Morrow... ■
hebt ons nog niet verteld
wat voor opdracht uw ruimte-
schip had!

We moesten de dichtstbij-
zijnde sterren gaan verkennen,
mevrouw Robinson... en tevens trach-
ten via onze ruimteradio uw verdwen-
nen ruimtestation op te sporen!
Maar het kan verkeren... want
JULLIE vonden ONS!

BELADEN
MET GE-
REEDSCHAP
EN MATE-
RIAAL KE-
REN DE
BEIDE
RUIMTEMO-
BIELEN
TERUG NAAR
HET WRAK..



Kijk, kapitein
Morrow... onze
vleugelvingerige
vrienden verwach-
ten ons blijk-
baar al!





Robinson, ik vind het niet eerlijk dat jullie zolang op ons moeten wachten! Hier is een kopie van onze automatische logboekband, waarop de hele route vanaf de aarde staat! Jullie kunt dus gerust nu meteen vertrekken!

Kapitein Morrow... van ganser harte bedankt!



Tot ziens dan maar, kapitein! We gaan nu meteen terug naar ons ruimtestation!

Als alles goed gaat zullen we jullie kunnen verwelkomen... op AARDE!



Een snelle en behouden vaart naar jullie thuisplaneet gewenst!

Dank je wel, Akoril! Vaarwel!



MET NIEUWE HOOP IN HET HART SPOEDEN DE ROBINSONS ZICH NAAR HUN RUIMTESTATION. ZE ZIJN BEGERIG OM DE THUISREIS TE AANVAARDEN...

HET FEIT DAT ZE MEER DAN ANDERHALF MILJOEN KILOMETER VERWIJDERD ZIJN VAN DAT NIETIGE VLEKJE IN HET HEELAL DAT AARDE HEET, DEERT HEN NIET...

EINDE

WANT HEIMELIJK HADDEN ZE ZICH AL VERZOEND MET DE IDEE TOT IN LENGTE VAN DAGEN IN DE WERELDRUIMTE TE MOETEN RONDWALEN!

Aarde, Gegroet!



Laten we de aarde een poosje vaarwel zeggen en in onze fantasie een trip maken naar enkele andere delen van ons zonnestelsel. We kunnen beginnen met de kleinere planeten. De wetenschap vertelt ons dat we terecht kunnen komen in werelden, die heel verschillend zijn van de onze...

Ons ruimteschip vliegt op Mercurius af, de planeet die het dichtst bij de zon staat. Het is ook de kleinste planeet: zijn middellijn is maar de helft van die van de Aarde. Er is geen maan. Mercurius keert altijd dezelfde kant naar de zon toe. Op deze dagkant is het vreselijk heet, want de oppervlakte vangt er tien keer meer warmte op dan de Aarde. De nachtkant van Mercurius is donker en ijskoud.

Tussen de dag- en nachtkant bevindt zich een ongeveer 350 km brede schemergordel, met minder extreme temperaturen. Als we daar landen, merken we dat Mercurius zo goed als geen dampkring heeft. Alleen met een zonnebril kunnen we naar de verlichte kant kijken. De zon zelf staat er drie keer groter en helderder aan de hemel dan op aarde.

Aangezien er weinig lucht is op Mercurius, is de hemel zwart en er is geen weer, geen regen en geen wolken. Door de geringe zwaartekracht, drie-tiende van die op Aarde, voelen we ons licht en kunnen we gemakkelijk weer opstijgen.

We laten Mercurius achter ons en wenden de steven van ons ruimteschip van de zon

af naar Venus, onze buurplaneet. Van de aarde af gezien is Venus de helderste planeet, omdat haar dichte wolkendeek het zonlicht reflecteert. We ontdekken dat deze wolken, van onder gezien, donkergrijs zijn.

Doordat Venus dicht bij de zon staat dan de Aarde, zijn de oppervlaktetemperaturen veel hoger, hoewel niet zo extreem als op Mercurius. De atmosfeer bevat een overvloed aan kooldioxide, zodat we er geen adem kunnen halen. Daar Venus maar iets kleiner is dan de aarde, is er weinig verschil in zwaartekracht.

Als we door een opening in de wolken kijken, zien we de aarde aan de Venus-hemel stralen, vier keer helderder dan Venus bij ons aan de hemel staat. Venus heeft geen maan, maar de zon is er groter en helderder dan van de Aarde af gezien.

Ons ruimteschip verlaat Venus en - nog verder van de zon af reizend - zetten we koers naar Mars. Onderweg passeren we de aarde. Als we de 'rode planeet' naderen, zien we de poolijskappen en de oranje kleur.

Omdat we nu verder weg zijn van de zon treffen we op Mars temperaturen aan, die aanzienlijk lager zijn dan op aarde. De gemiddelde dagtemperatuur ligt iets boven het vriespunt, ofschoon deze aan de evenaar kan opklimmen tot honderd graden Fahrenheit.

Omdat de zwaartekracht op Mars maar twee-vijfde van die op aarde is, kunnen we er rondspringen als supermensen en met gemak de zwaarste vrachten dragen. Maar de lage luchtdruk en het gebrek aan zuurstof moeten we met onze apparaten compenseren.

Mars is een rustige wereld! De lucht is te dun voor hevige stormen. We vinden er geen zeeën of meren... alleen maar een paar poelen en moerassen. Meer dan de helft van de planeet is bedekt met roodachtig zand, vlak en zonder bergen. In andere streken vinden we primitief plantaardig leven, dat met de seizoenen van kleur wisselt.

Als we in het diepe violet van de Mars-hemel kijken, zien we een kleine, matte zon. We zien de twee kleine manen van Mars.

Maar het mooist zien we onze aarde, die daar als een prachtige, blauwgroene ster helder aan de hemel staat te stralen.

Zij roept ons TERUG... naar een van leven bruisende wereld, waar het voor de meesten van ons prettig is te leven.

Een vertrouwde wereld, die wij dankbaar 'ons tehuis' noemen.

CAPT. VENTURE

NAAR DE BOVENWERELD

DEEL 6

HET RUIMTESCHIP VAN CAPTAIN VENTURE HEEFT SCHIPBREUK GELEDEN OP EEN VREEMDE, MET WATER OVERDEKTE PLANEET. SAMEN MET ZIJN WERKTUIGKUNDIGE IS HIJ AFGE-
DAALD IN DE ONDERGRONDSE GROTEN...

Ruimtereizigers van de planeet Aarde... de Raad van ballingen van de planeet Plantis zal uw advies opvolgen... en de hulp inroepen van al onze vrienden, die buiten deze grotten wonen! Niet alleen voor onszelf, maar ook voor JULLIE!



Voor ONS? Hoezo, Romplo?



Jullie hebt gereedschappen en QUINTILLIUM nodig om uw ruimteschip te kunnen repareren. En misschien kunnen onze vrienden in de bovenwereld jullie daaraan helpen!



LATER...

Maar hoe denken jullie met je vrienden in contact te kunnen komen? Jullie vijanden zouden je onmiddellijk herkennen, want door de chemische stoffen in het voedsel, zijn jullie BLOND geworden!

Daar hebben we al aan gedacht, Rex!

We hebben uniformen buitgemaakt van de KROPPIES...de Plantis-politie... En er zijn verfstoffen, waarmee je een lichte huid donker kunt maken! Natuurlijk is het ris-
kant, maar...



Scotty en ik zijn wel gewend risico's te nemen, Jana! Maar wij weten de weg niet!

Ik zal jullie gids zijn, en je in contact brengen met onze vrienden!

En verder hoeven jullie met niemand te praten, zodat minder betrouwbare elementen geen argwaan kunnen krijgen!



UREN LATER STAAN ZE IN VERMOMMING AAN DE RAND VAN DE GROTTENSTAD...

De tunnel is weer dicht, Jana!

In orde, Rex...
Volgen jullie mij nu maar! De kust is veilig!



Waar gaan we nu heen?

Naar het metro-station.
Dat is hier vlakbij!

Met de metro kun je alle delen van onze planeet bereiken... behalve dan de verlaten grotten, waar de ballingen hun leven moeten slijten!

Ook de oppervlakte van de planeet, Jana?

Jazeker, Scotty!
Die groen-gele wagen daar zal ons naar boven brengen!

Ga zitten, Rex!
Ik hoef alleen maar een paar knopjes in te drukken!

HET VOLGENDE HALF UUR SUIST DE GROEN-GELE METRO-WAGEN DOOR EEN WIRWAR VAN TUNNELS EN WISSELS...



DAN SCHIET ZIJN NEUS SCHERP OMHOOG...

We komen nu uit bij het zonne-energiebedrijf, waarvan mijn vaders vriend Perempol direkteur is! Het staat - evenals de andere energiebedrijven, op een der weinige eilandes die onze planeet rijk is!



Zeg, Rex! We hebben er een gezien, vlak voordat ons ruimteschip die noodlanding maakte! Weet je nog?

AAN HET EINDE VAN DE LANGE, SNELLE OPSTIJGING RIJDT DE WAGEN EEN ROTSKAMER BINNEN.



Waarschijnlijk willen jullie eerst de ZON en de ZEE weer eens zien, voordat we naar Perempol gaan!

De ZON en de ZEE... net als op aarde? Heel graag, Jana! Dat is lang geleden!



Maar wat zijn dat voor grote schotelvormige dingen, Jana?

Daarmee worden warmte en licht van de zon opgevangen... en daar op het strand staat PEREMPOL! Hij is bezig met zijn hobby... het verzamelen van zeeschelpen!







Mag ik weten aan wie ik mijn leven te danken heb? Ik begrijp niets van uw wapens... en van die onmogelijke sprongen! U bent geen gewone politieman!

Scotty en ik zijn ruimtereizigers... van een VER verwijderde planeet uit een ander zonnestelsel, Perempol! En Jana is de dochter van uw oude vriend Rompol!



Jana! Nu herken ik je! Maar jullie zijn toch allemaal verbannen door de Raad van Tien? Waarom ben je dan nu hier, met deze twee?

Om uw hulp in te roepen, in naam der vriendschap, Perempol!

LATER, IN PEREMPOL'S PRIVE-VERTREKKEN ONDER HET ENERGIEBEDRIJF...

Als de autoriteiten zouden ontdekken, dat jullie - aardmannen - rondlopen in hun politie-uniformen, en dat jij, Jana, een complot smeedt tegen de regering dan zou jullie leven geen cent meer waard zijn!



En het uwe ook niet, vrees ik, want u hebt ons niet onmiddellijk aangegeven!



Perempol... we moeten weten of u aan onze kant staat! Of u ons wilt helpen de andere vrienden te bereiken op de eilanden van Plantis, of onder de zeespiegel!



Zeker wil ik dat! En misschien kunnen we later allemaal samen uw ruimteschip weer op gang krijgen, aardmannen! Meer kan ik voor 't moment niet toezeggen!

Hier zijn we al erg blij mee!



WORDT VERVOLGD

DOCTOR SOLAR



Wat is het grote „geheim” van deze atoomgeleerde eigenlijk die in nucleaire toestand als een lichtflits door het heelal schiet en speciale opdrachten vervult als de „MAN VAN HET ATOOM”. Zijn energie is die van een kernreaktor en de enorme radioaktiviteit die hem uitstraalt dwingt hem tot 'n geïsoleerd bestaan. Lees alles over zijn interessante werk in het Atoomdal en ook daarbuiten, wanneer hij als „MAN VAN HET ATOOM” grote gevaren trotseert!

DOCTOR SOLAR VERSCHIJNT IN DE SERIE **AVONTUUR CLASSICS**

Lees feestelijk Groei geestelijk

met

Illustrated CLASSICS

Beroemde boeken
in woord en beeld



90
CENT

1. ALICE IN WONDERLAND
2. DE REIS NAAR DE MAAN
3. KIT CARSON
4. HAMLET
5. DANIEL BOONE
6. MARS VALT AAN
7. IK WANG DIEREN
8. WILLEM TELL
9. DE MUITERIJ OP DE BOUNTY
10. ZO VOND IK LIVINGSTONE
11. JEANNE D'ARC
12. DAVY CROCKETT
13. ILIAS
14. DE RODE PIRAAT
15. BUFFALO BILL
16. DE TALISMAN
17. MOBY DICK
18. PRINS EN BEDELKNAAP
19. HUCKLEBERRY FINN
20. 20.000 MIJLEN ONDER ZEE
21. HET GEHEIMZINNIGE ELAND
22. MACBETH
23. HET SCHATEILAND
24. DE RIDDERS VAN DE TAFELRONDE
25. DE ODYSSEE
26. DE MIJNEN VAN KONING SALOMON
27. WILDE BILL HICKOK
28. CAESAR'S OVERWINNINGEN
29. WILDE DIEREN OP BESTELLING
30. IN LONDON EN PARIJS
31. ROBINSON CRUSOE
32. DE HUIFKAR
33. DE HUT VAN OOM TOM
34. ROMEO EN JULIA
35. WATERLOO
36. DE WEG NAAR HET WESTEN
37. ROB ROY
38. IVANHOE
39. DE PRAIRIE
40. DE GRAAF VAN MONTE CRISTO
41. ROBIN HOOD
42. WITTAND
43. DE ORKAAN
44. NAAR HET MIDDEN DER AARDE
45. ONDER TWEE VLAGGEN
46. REIS NAAR DE TOEKOMST
47. DE KLEINE WILDE
48. DE WERELD ROND IN 80 DAGEN
49. DE ZEEWOLF
50. DE NEDERLAAG
51. ONTVOERD

52. DE ROEP DER WILDERNIS
53. DE ZWARTE TULP
54. HET DONKERE FREGAT
55. OP JACHT NAAR AVONTUUR
56. DE MAN MET HET IJZEREN MASKE
57. MANNEN TEGEN WIND EN WATER
58. DE SPION
59. STRIJD VOOR DE VRIJHEID
60. AANVAL OP ANTWERPEN
61. DE EERLIJKE MUITERS
62. ONDER HET SCHRIKBEWIND
63. OMSTREDEN BASTION
64. EEN MIDZOMERNACHTSDROOM
65. DE GEEST IN DE FLES
66. CYRANO DE BERGERAC
67. TOEAN JIM
68. MENSEN OP DE MAAN
69. DE JONGE RIDDER
70. DAVID BALFOUR
71. KONING DER BANDIETEN
72. DAVID COPPERFIELD
73. DE GEBROEDERS DURIE
74. DE SPOORZOEKER
75. TE VUUR EN TE ZWAARD
76. HET WOESTE PARADIJS
77. IK REISDE DERTIEN EEUWEN TERUG
78. BEN HUR
79. DE BOEKANIER
80. STERKE STAALTJES UIT DE JUNGLE
81. IN DE GREEP VAN DE KOMET
82. DE AVONTUREN VAN MARCO POLO
83. DE LAATSTE DER MOHICANEN
84. HET HUIS MET DE ZEVEN GEVELS
85. DE DRIE MUSKETIERS
86. ABRAHAM LINCOLN
87. RIP VAN WINKLE
88. WILD IS HET WESTEN
89. DE VECHTER UIT VIRGINIA
90. ROEM DOOR HET ZWAARD
91. DRAMA'S UIT DE DIERENWERELD
92. GULLIVER'S REIZEN
93. DE ONZICHTBARE MAN
94. AVONTUREN VAN EEN ADELBOEST
95. SILAS MARNER
96. TWINTIG JAAR LATER
97. DE SAMENZWERING VAN PONTIAC

98. IN HET HEETST VAN DE STRIJD
99. MICHAEL STROGOFF
100. DE LEEUW VAN HET NOORDEN
101. DE GEHEIMZINNIGE LOODS
102. LORNA DOONE
103. DE VEROVERING VAN MEXICO
104. DE BROEDERSCHAP VAN DE ROOS
105. DE MAANSTEEN
106. IN DE WIEG VERWISSELD
107. DIEREN VECHTEN VOOR HUN LEVEN
108. HET EINDE VAN DE VENDETTA
109. GROTE VERWACHTINGEN
110. TWEE JAAR VOOR DE MAST
111. DE SAMENZWEEDERS
112. DON QUICHOT
113. DE ZWARTE PIJL
114. DE KLOKKENLUIJDER VAN DE NOTRE DAME
115. HET SEIN STAAT OP ROOF
116. DE ELLENDIGEN
117. MIJN PAARDELEVEN
118. JULIUS CAESAR
119. DE SPIJS DER GODEN
120. DE MAN DIE ALTIJD LACHT
121. BENJAMIN FRANKLIN
122. DE VROUW IN HET WIT
123. TOM BROWN'S SCHOOLJAREN
124. ROBUR DE VEROVERAAR
125. DE MAN OP DE ROTS
126. CLEOPATRA
127. DE LAATSTE-DAGEN VAN POMPEII
128. JANE EYRE
129. OLIVER TWIST
130. VERTELINGEN HUT DUIZENDE EN EEN NACHT
131. HEERSER DER AARDE
132. IN DE MACHT DER KANNIBALEN

133. TARAS BOELBA
134. MAN ZONDER VADERLAND
135. DE AVONTUREN VAN TOM SAWYER
136. DE AVONTUREN VAN BENVENUTO CELLINI
137. HET ELAND PITCAIRN
138. HET MEISJE VAN HET MEER
139. HET HALSSNOER VAN HARE MAJESTEIT
140. DE DUIVEL AAN BOORD
141. HET STOOMHUIS
142. DE AVONTUREN VAN BARON MUNCHHAUSEN
143. ALICE IN SPIEGELLAND
144. NACHTEN VOL VERSCHRIKKING
145. DE GOUDKEYER
146. DE GORILLA JAGERS
147. HET SPOOK VAN CANTERVILLE
148. DE HOND VAN DE WOUDELOPER
149. DE GEVANGENE VAN ZENDA
150. SCHOPPENVROUW
151. FAUST
152. HROLF KRAKI EN ZIJN KAMPIOENEN
153. DOOD OF VIKTORIE
154. HET SCHIP VASA
155. MEESTER EN KNECHT
156. DE KONINGSRING
157. DE AENEIS
158. MET DE ZEE GETROUWD
159. DE ARGONAUTEN
160. DE DOOD VAN CAPTAIN COOK
161. DE VEROVERING VAN PERU
162. VERSCHRIKKELIJKE WRAAK
163. ZEEWEG NAAR INDIE

WIE
CLASSICS LEEST
DIE WEET
HET MÉEST!